

## Henri Jochems

Hij was zoon van Willem Joseph Hubert Jochems en Maria Catharina Meuwissen.

Het gezin kwam op 4 maart 1914 uit Hunsel naar Meijel, omdat vader meester Linssen opvolgde als hoofd van de openbare lagere school (jongensschool). Zij woonden op de Mortel, nu Prins Bernhardstraat 3.



Naam	Hendrik Lambert Wilhelm Joannes Jochems
Roepnaam	Henri
Geboren	24 juni 1909
In	Hunsel
Overleden	11 oktober 1981
In	Roermond
Beroep	priester - leraar

Op 7 september 1921 vertrok Henri Jochems naar seminarie Rolduc in Kerkrade. Na zijn studie werd hij op 1 april 1933 in Roermond priester gewijd, waarna de eerste heilige mis in Meijel volgde op 16 april 1933.

Het leven van Henri Jochems speelde zich vooral af in het voortgezet onderwijs. Van 1933 tot 1956 was hij docent aan het Bisschoppelijk College in Weert, van 1956 tot 1959 was hij directeur van het Bisschoppelijk College in Roermond. In de aantekeningen van de Zusters Franciscanessen in Meijel wordt in de oorlogsmaanden september-oktober 1944 regelmatig melding gemaakt van de steun die zij kregen van hun tijdelijke rector 'professor Jochems'.

Daarna werd hij president van het kleinseminarie Rolduc van 1959 tot 1969. Hij had daar dus de leiding in de woelige jaren zestig met botsingen tussen conservatieve (o.a. Jo Gijsen) en verlichte of eigentijdse leerkrachten. Henri Jochems streefde ernaar om het seminarie aan te laten sluiten bij de moderne tijd. De strenge dagorders werden versoepeld, het aantal vieringen werd minder en de studenten kregen meer inbreng. Dat kon niet voorkomen dat het aantal leerlingen op het internaat sterk terugliep, zodat Rolduc in 1971 gesloten moest worden.

Op eigen verzoek kreeg Henri Jochems in 1969 een andere functie als bisschoppelijk gedelegeerde voor godsdienstonderwijs en katholiek voortgezet onderwijs in Limburg.

Bij zijn afscheid in 1980 werd hij erekanunnik van het Kathedrale Kapittel van Roermond en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Een jaar na dat afscheid overleed hij. Op zijn verzoek werd monseigneur Jochems op 14 oktober 1981 in stilte op het kerkhof van Rolduc begraven.

In Kerkrade werd op 31 mei 2006 een straat naar hem vernoemd: de Directeur Jochemsstraat in Rolduckerveld.

