

## De verdwenen Corneliskapel

Locatie:	v/h Molenstraat
Kunstenaar:	nvt
Jaar:	nvt
Eigenaar:	nvt



De Corneliskapel is ca 1980 volledig opge-ruimd.

Het was ook geen schoonheid meer, een bouwvalletje onder een oude boom aan de Molenstraat. Daar staan nu enige witte woningen op een stuk grond dat een bijzondere plaats in de geschiedenis van Meijel inneemt.

Links langs de plaats waar de kapel stond liep in 1462 een karrenspoor voorbij aan de tiendschuur en het Panhuys, de enig toegestane brouwerij vóór 1626.

Over die zandweg werd in 1919 het tramspoor naar Deurne aangelegd, waarvan de laatste restanten in 1994 zijn verwijderd.

Rechts van de kapelplaats lag herberg Den Swaen, waar tot 1644 de Meijelse schepenen vergaderden, ver van het huidige centrum verwijderd.

Daar werd het dorp door de schepenen

bestuurd, daar werden de Meijelsen door de dingbank berecht, daar werden testamenten en grondoverdrachten vastgelegd, daar werden jaarlijks op 7 april stukken Peel verpacht voor turfsteken.

De herberg, na 1645 hoofdzakelijk boerderij, werd vanaf 1684 bekend als 'het pand van Litjens'. Die volksnaam voor de familie, waarin de namen Lenders, Cuypers en Nijssen voorkomen, is afkomstig van Alard Gerrit Letthiens. Deze Alard Letthiens trouwde rond 1684 met weduwe Anna dochter van Jan Peters de Koster. Het pand brandde in juli 1943 af door een gewone brand, geen oorlogsgeweld.

In de herberg woonde rond 1620 Cornelis Janssen, de herbergier. Maar Cornelis was ook molenaar van de Meijelse Banmolen die tot 1800 op de hoek Kruisstraat - Molenbaan



stond en die na herbouw aan de Hagelkruisweg in 1878 verkocht werd naar Kessel, nu rijksmonument.

In 1640 had Cornelis Janssen ofwel Neliske den oude Mulder een huis gebouwd bij de molen aan de Molenbaan.

Heeft die molenaar Cornelis rond 1620 de kapel laten bouwen ? Het is onzeker, want tot nu zijn geen oude kaarten gevonden waarop de kapel is ingetekend.

*Op een foto uit 1940 zie we wel Nellie van der Elsen met haar schapen. Rechts van Nellie de in de oorlog verwoeste boerderij Van der Elsen-Gijzen, tussen de schapen door 'Pand Litjens' en links de Corneliskapel aan de Molenstraat.*

Misschien is er aan de Molenstraat toch plaats om de oude Corneliskapel te laten herrijzen als herinnering aan Cornelis en het oude bestuurscentrum.