

Piet Willems

Peter Willems was zoon van Hendrik Willems en Beatrix Gerits van de Hoek.

Na een aantal jaren werken op de boerderij besloot de 25-jarige Piet naar de congregatie van de H. Familie in Grave te gaan. Hij verliet Meijel op 3 oktober 1903, mogelijk na beëindiging van een relatie met Petronella Janssen. Hij ontmoette nog de Franse pater Jean Berthier die in Grave een congregatie had gesticht voor 'late roepingen', jongens van 17 tot 30 jaar uit onbemiddelde gezinnen van boeren en handwerkers.

Op 4 oktober 1906 werd Piet ingekleed en op 4 oktober 1907 legde hij de tijdelijke geloften af.

Het is niet duidelijk waarom Piet Grave verliet, niet lang voordat hij priester gewijd zou worden. Waarschijnlijk zag hij te weinig mogelijkheden om als pater van de H. Familie missionaris te worden en koos hij voor de zekerheid bij de paters Lazaristen.

Hij reisde via Parijs naar China, kwam daar in de lente van 1912 aan en werd op 14 december 1912 priester gewijd in de Petrus- en Pauluskathedraal van Pao Ting Fau.

Op 28 mei 1924 deed pater Willems, de eerste Meijelse missionaris in China, tijdens zijn vakantie in Meijel de Hoogmis met collecte.



Naam	Peter Willems
Roepnaam	Piet
Geboren	28 november 1877
In	Meijel
Overleden	26 augustus 1947
In	Hei Shan Hou (China)
Beroep	Missionaris in China

In het boekje 'Pater Willems, Meijelnaar in China' van Jos. H. Pouls (Medelo 10, 2003) wordt het leven van pater Willems en zijn vele foto's beschreven. Zijn eerste jaren als kapelaan in Kao Kia Tchwang, daarna als rector in Tcheng Liou Che.



Het is een spannend verhaal van een Meijelse jongen, die ondanks zijn zwakke gezondheid van geen wijken wist bij de missionering, preken, biecht horen, zieken bezoeken, scholen bouwen en bekeren. Maar het is ook het verhaal van tegenslag, ziekte, heimwee naar Meijel, hongersnood, chaos in China en ontvoering.

Pater Piet Willems tijdens zijn vakantie 1924/25 achter de oude pastorie bij rentenier en armenmeester Bert Janssen, diens stiefdochter Maria van Doren en haar moeder Helena Raemakers weduwe van Hendrik van Doren.

Vanuit alle plaatsen waar hij werkte o.a. Nan Song Ts'ouen (1917-1930) en Hei Shan Hou (1930-1947) stuurde pater Piet Willems naar kennissen en familieleden brieven en foto's met verklarende teksten achterop. Hij probeerde, ondanks zijn kwalen en ondanks zijn superioriteitsgevoel, als boerenzoon geluk te brengen onder de Chinezen, vooral door hen te dopen.

Hij overleed te midden van broeders en jongeren in Hei Shan Hou en werd begraven tegen een berghelling vlakbij het klooster. Zijn graf is onlangs door een burger uit Beijing terug gevonden. De grafsteen was vernield en lag enkele meters van de oorspronkelijke plek. Het klooster was in de jaren 1960 een militair complex geworden. Tijdens de Culturele Revolutie werden in China veel christelijke gebouwen